

## THEMA : De bakker

Datum: 5-03-'18 tot 9-03-'18



"Hmmm, wat ruikt het toch weer goed, bij die bakker suikerzoet. Nu bakt hij een lekker brood en van het kneden ziet hij rood. Nu nog bakken in de oven, 't ziet al lekker bruin vanboven! "

In onze klas bakken we maandag lekker vers brood! Dinsdagmorgen mogen we allemaal iets van bij de bakker meebrengen, het is de bedoeling dat we al het meegebrachte lekkers op de smultafel leggen, eerst gaan waarnemen, benoemen, het lekkers sorteren bij de juiste de prenten, ... Erna gaan we van alles proeven!

**Wie wil deze week iets lekkers komen maken in de klas en wanneer?**

.....  
Naam:

**Graag meebrengen tegen MAANDAG (mét naam):**

- 1 broodzak (voor knutselwerk)
- Op DINSDAG graag meebrengen: "iets van bij de bakker"(vb pistolet, croissant, sandwich, koffiekoek, cake, worstenbrood, ... )

Mijn kind blijft middagmalen op volgende dagen:

MA- DI- WOE- DO- VRIJ

Mijn kind blijft in de avondbewaking op volgende dagen:

MA- DI- WOE- DO- VRIJ

Heen- en weerschriftje graag terug tegen MAANDAG  
HANDTEKENING OUDER(S)