

# THEMA : Mijn gevoelens

Datum : van 11/9 - 15/09/'17

Met behulp van enkele prentenboeken leren we over onze gevoelens. We praten over de gevoelens die je hebt als je ruzie maakt of als je iemand helpt,... We maken een gevoelsmonster, dat als stressballetje kan dienen.

De kleuters leren zich inleven in verschillende situaties en bedenken hierbij: "Hoe voel ik mij?"



**Maandag:** Krijgen we een bezoekje van een echte clown die verschillende emoties laat zien tijdens een optreden.

**Graag meebrengen tegen maandag (mét naam, aub)**

\* Je lievelings CD

\* Een voorwerp dat je blij maakt en eventueel een voorwerp dat je verdrietig maakt. Vb. Knuffel, boek, foto,...

Mijn kind blijft middagmalen MA DI WOE DO VR

Mijn kind blijft in de avondbewaking: MA DI WOE DO VR

WOENSDAG = FRUITDAG (bedankt allemaal voor jullie inzet !!)

Heen- en weerschrift graag terug tegen MAANDAG

HANDTEKENING OUDER(s)

