

## VERJAARDAGSTRACTATIES in de dolfijntjesklas...

Met betrekking tot het geven van traktaties bij een verjaardag van uw kleuter, zou ik u graag het volgende voorstel willen doen...

Omdat bij een verjaardagsfeestje toch wel kaarsjes uitblazen hoort, is het wel leuk dat er iets om te smullen wordt meegebracht. Liefst **'droge' cake ZONDER OVERDREVEN VERSIERING**, dat lusten de meeste kleuters graag, 't is makkelijk om uit te delen én op te eten! Een drankje hoeft niet maar als u dit toch wenst, dan liefst in **aparte drinkbusjes** dan kan de jarige ze zelf uitdelen. Ook iets anders om te smullen mag, maar het moet wel handig/praktisch blijven, dus graag even overleggen met mij vooraf ☺

**GEEN SNOEPGOED** meer! We streven naar een gezonde school...dankjewel ☺



Wat de "cadeautjes" betreft, geef ik graag de voorkeur aan een **klassikaal geschenk** ipv individuele pakjes (een erg dure aangelegenheid en ergens toch wel een vorm van competitie soms...)

Hier heeft iedereen gedurende een heel jaar **samen** plezier aan .

U kan hiervoor terecht bij Pardoës, waar er een verlanglijstje ligt :

\* **kinderboekhandel 'PARDOES'** (IJzerenleen 31, Mechelen) **op naam van juf Pascale - dolfijntjesklas - de Zonnebergen**

Alvast bedankt bij voorbaat ☺

*Met hartelijke groeten*

Juf Pascale