

De Koffieklats

Dit is een brief voor alle mama's. (Papa's jullie beurt komt nog.)

Op **dinsdag 8 mei** zijn alle mama's een halve dag welkom in de klas voor een koffieklats. De uitgelezen kans voor extra quality time met je kapoen in de klas.

De juf voorziet enkele workshops die in het thema van de koffie staat en er is meer dan tijd genoeg om een lekker kopje koffie te drinken met een koekje.

Start: 8u30

Einde: 12u



Wat mag je die dag meenemen:

- Een cake, koekjes, een andere lekkernij dat eigen is aan jouw familie, gezin of cultuur.
- Positieve mama vibes
- Een foto van toen JJ ongeveer 3 jaar was om een spel te spelen.

De mama's kunnen elkaar ook nog wat beter leren kennen en kunnen eventueel recepten uitwisselen. ☺

Graag ten laatste tegen 27/4 laten weten of je kan komen naar de koffieklats in de Julesklas.

Groetjes

Juf Stephanie

Kruis aan: De mama van.....

Jouw naam:

- Komt naar de koffieklats.
- Kan niet komen naar de koffieklats.

- Mijn kind gaat na afloop mee naar huis.
- Mijn kind mag nog even op school blijven.