



Beste ouders,

In het kader van onze lessen W.O. tijd plannen wij dit schooljaar twee uitstappen. In het vierde leerjaar werken wij rond drie belangrijke periodes uit het verleden. De tijd van de Romeinen (Oudheid), de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. We werken onze uitstappen chronologisch af. Na de oudheid staan de Middeleeuwen voor de deur.

Hiervoor trekken we op donderdag 22 maart naar het Historium in Brugge:

Het Historium is een wonderlijke historische belevingsattractie, die u meeneemt op een tijdreis naar de Gouden Eeuw.

In het Historium brengen we u terug naar de Brugse middeleeuwen. Filmische decors met muziek en speciale effecten voeren u mee in een liefdesverhaal gebaseerd op het schilderij 'Madonna met kanunnik Joris van der Paele' van Jan van Eyck. Het Historium ligt op de Markt, waar vroeger de Waterhalle stond. Dit was de centrale opslagplaats voor de scheepvaart in de bloeiende handelsstad. De locatie is gereconstrueerd in de attractie en geeft uw bezoek een extra dimensie. Stap mee in het verleden en ervaar wat er toen leefde.

Na ons bezoek eten we ter plaatse onze boterhammen op en is er voor alle leerlingen een drankje voorzien. Dit drankje hadden de kinderen nog te goed van onze vorige uitstap, waar de cafetaria onvoorzien gesloten was.

Ten slotte plannen we nog een wandeling langsheen enkele historische littekens in Brugge die ook in het Historium aan bod komen.

Praktische informatie:

vertrek: 8u stipt	aankomst op school: 16u30
prijs: inkom, bus en drankje: € 14	meebrengen: lunchpakket

Wij kijken er naar uit!

Juf Stefanie en meester Bart