

Walem, november 2018

Beste ouders,

Op vrijdag, 23 november, gaan we op uitstap naar het museum 'Kazerne Dossin'.

We worden meegenomen in het verhaal van Simon.

De elfjarige Simon wist in de periode van WO 2 te ontsnappen uit een deportatietrein.

Wie was hij? Wanneer leefde hij? Waar woonde hij? Hoe was de tijdsgeest? Wat betekent vrijheid, verzet, discriminatie en gelijkheid toen en vandaag?

Onder begeleiding van een gids en in twee groepen gaan we op stap in het museum en knutselen we een eigen tentoonstelling in elkaar. Speciaal voor kinderen van 5 en 6.

Het vervoer gebeurt met auto's, met dank aan de bereidwillige chauffeurs. We zijn pas terug rond 13.00. Ineten is dus aangewezen.

Groetjes

Meester Stein en meester Paul

**Beste,**

**Wil/kan u eventueel mee instaan voor het vervoer bij onze uitstap naar het museum 'Dossin'.**

**- op vrijdag 23 november**

**- vertrek om 09.00 stipt aan de achteringang van onze school naar de parking van de vroegere GB in**

**Mechelen**

**- terug om (ongeveer) 12.30 op diezelfde parking**

**Ik, \_\_\_\_\_ kan rijden en kan \_\_\_\_\_ kinderen vervoeren.**

**Mijn gsm nummer: \_\_\_\_\_**